

Door de tijd heen

Sinds het schrift bestaat, worden boeken bewaard in bibliotheken. De volgende zes gebeurtenissen hebben te maken met bibliotheken en staan in willekeurige volgorde:

- 1 De paus stichtte een bibliotheek in het Vaticaan waarin veel humanisten de vele Griekse en Romeinse werken lazen die er bewaard werden.
- 2 In Ebla (in het huidige Syrië) openden de bestuurders van de stad een bibliotheek waarin tienduizenden kleitabletten met spijkerschrift werden bewaard. Veel tabletten bevatten de administratie die zij gebruikten om de stad te besturen.
- 3 De hellenistische heerser van Egypte wilde alle boeken die door Griekse en Romeinse wijsgeren werden geschreven, verzamelen en stichtte daarvoor een grote bibliotheek in Alexandrië.
- 4 In de Duitse stad Görlitz werd de *Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften* gebouwd. Vele verlichte denkers juichten de bouw toe.
- 5 Het eerste betonnen gebouw dat in Hiroshima werd neergezet na het ontploffen van de atoombom, was een bibliotheek voor kinderboeken.
- 6 De eerste openbare bibliotheek werd opgericht in Engeland om de fabrieksarbeiders te beschaven en hen in staat te stellen hun positie te verbeteren.

- 2p 1 Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Bronvermelding

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.